

Workshop 1 i Tilst, Bydelshuset 28. januar 2020 – opsamling på referater

TRAFIKAL UTRYGHED

- TUNNEL
 - Tunnellen under vejen er utryk for børnene, dårligt belyst og dækket af beplantning. Tilmed er der fart på cyklister og scootere i tunnelen, så her er også trafik, der skaber utryghed.
 - Tunnellen er en omvej og er ikke naturlige vej trods stisystem.
- FART, RUTER, FLOW, BEVÆGELSE
 - Mange gående i lange kryds over vejen i stedet for lige over. Der mangler forbindelsesled, der går igennem hele området – stisystemer.
 - Dårligt plads til alle trafikanter; biler som cykler er klemte.
 - Mange biler samt mange biler i høj fart gør det til farlig vej.

TILST SKOLEVEJ SOM MUR

- LUKKETHED, BAGSIDER
 - Plankeværk mm. vender ryggen til vejen og giver lukket udtryk. Medvirker til utryghed.
 - Intet sted at stoppe og gøre ophold. Intet indbydende langs vejen. Ikke rart at færdes her.
 - Fysiske rammer gør, at mange ting er skilt ad og at områder lukker sig om sig selv.
 - Hus/bosted med utilpassede mennesker af forskellige typer skaber utryghed og opdeling.
- SVÆRT AT BLANDES OG AT "BLANDE SIG"
 - Nogle etnisk danske familier ønsker ikke at blande sig. Manglende engagement ift det sociale.
 - Langkærparken er meget opdelt – også i hudfarve. Folk fravælger skolen pga "ethnicitet".
 - Der mangler sammenhold tværs over Tilst Skolevej. Parcelhuskvarteret (Tilst) er adskilt fra Langkærparken (Langkær) – to bydele. Fragmentering af beboerne.
 - Bekymring om genhusning af borgere fra Gellerup.

MANGLENDE MØDESTEDER OG POTENTIELLE MØDESTEDER/MØDER

- SKOLEN
 - Skolen er en samlende enhed i området. Meget at sætte ind på for at opgradere.
 - Skolen er gemt væk og den er slidt og lidet attraktiv for dem, som vælger at flytte væk.
 - Kan man samle endnu en daginstitution her, så der er bedre "fødekæde".
 - Skolen mangler en indgang og noget mere synlighed. → TSTs muligheder ej heller synlige
- UHELDIGE MØDESTEDER
 - TSTs pladser: Man kan ikke se, alt det der foregår. Det er lukket.
 - P-pladsen er et mødested for de forkerte aktiviteter/mennesker. Høj musik og hashsalg?
 - Centergården: Her er utrygt og dødt. Der sker ikke noget. Mere åbenhed og flere aktiviteter kunne hjælpe. Mere leg til både børn og voksne.
- REGNVANDSOMRÅDET OG KOMMUNENS GRUND/RUNDDELEN
 - Døde områder, der ikke er i brug men har potentiale, hvis penge og evt bebyggelse.
 - Runddelen er oplagt sted til kultur og byliv. Der mangler rammer for kultur og samling.
- DE GODE HISTORIER
 - Rygter om området skal afvæbnes og vi skal fortælle om alt det gode, der er.
 - Fortælle om de muligheder, der er og man skal kunne se dem. Fælles fejring og samling.
 - Der mangler identitetsmarkører og noget mere sammenhæng(skraft) i området på tværs af de små bydele. De potentialer, der er, kommer ikke til udtryk.
 - Tilst som by(del) mangler en indgang/velkomst og sted, hvor alle for samme besked.
 - Bydelshuset skal være til for alle fra alle områder.

Opsamling på virtuel workshop 2 om Langkær/Tilst den 11. maj 2020

På workshoppen var de overordnede signaler:

- Skolen bør opgraderes. Skolen er bydelens hjerte for børnefamilierne.
- Bedre trafikale løsninger fx trafikdæmpere
- Tilst skolevej skiller byen ad. Men husk også de øvrige dele af Tilst.
- Spændende med en ny daginstitution, der kan give noget til området også arkitektonisk.
- Utryghed kan afhjælpes ved fx fjernelse af beplantning, bl.a. ved tunnelen under Tilst skolevej
- Der mangler mødesteder – regnvandsbassinet har potentiale
- Husk også det sociale aspekt – fx de unge mellem 18-25årige, der mangler et mødested. Skab ejerskab gennem inddragelse.

Se også resultatet af afsluttende undersøgelse gengivet på næste side.

Nedenfor fremgår en række enkeltudsagn fra workshoppen og fremsendte skriftlige tilbagemeldinger i ikke-prioriteret rækkefølge.

Utryghed

- Der er meget beplantning, der kan fjernes rundt omkring, fx ved tunnelen. Mere aktivitet og liv ved stierne.
- God ide med daginstitution og landskabet, som skal gøres mere trygt.
- Vær opmærksom på at alt det grønne ikke fjernes – der skal skabes balance mellem tryghed og det grønne.

Trafik

- Godt med fokus på trafikdæmpning på Tilst Skolevej. Tænk gerne mere kreativt end alene bump.
- Havkærvej har også trafikale udfordringer.

Manglende forbindelser

- Tilst skolevej er lukket og skiller Tilst ad. Men der skal også åbnes op mod Havkærvej og gymnasiet. Vigtigt at få hele området i og omkring Tilst med.
- Tættere kobling mellem skolen og TST
- Der er mange muligheder for at gå og cykle ture på stierne i de grønne områder.

Skolen

- Skolen bør styrkes. Hvordan får man gjort skolens mangfoldighed til en styrke.
- Skolen bør opgraderes fysisk, den er nedslidt.
- Skolen kan åbne sig mere op mod omgivelserne fx mod idrætsområderne.

Mødesteder:

- Spændende ideer med regnvandsbassinet. Det kan også blive et rekreativt område, fx et anlæg eller et mødested for unge.
- Kan det evt. overdækkes i stedet for, så der bliver plads ovenpå?
- Kunne man flytte regnvandsbassinet et helt andet sted hen fx til byparken?

Opdelt og blandet

- Daginstitutionen skal give noget til området fx tænke i arkitektur, kontakt til omgivelserne
- Vigtigt også at have fokus på de nye områder ved Blomstervej og Havkærvej m.m.
- Centerrådet ser Kultur- og Sundhedscenter Havkær som en del af hjertet i Tilst.

Sammenhængskraft

- Det sociale aspekt skal med. Hvordan skaber vi social sammenhængskraft? Målgrupperne bør inddrages.
- Der skal skabes ejerskab til løsningerne. Fx overfor de unge, der mangler mødesteder især for de 18-25årige.
- Spændende med byfunktioner langs Tilst Skolevej. Det meste vender ryggen til Tilst skolevej.
- Hvad kan vi selv gøre i Tilst? Slå kræfterne sammen. Fx slå konkrete aktiviteter sammen på tværs af aktører.
- Den voksende generation af aktive pensionister besidder et stort potentiale. Muligheder for at binde generationer sammen.

- Hvordan kan TST styrkes som forening og gøres mere synlig og visionær. Har et stort potentiale.
- Tilst skole kan samle børn og forældre i Tilst – hvad med resten? Hvad skal samle dem?

Ankomst

- Fokus bør ikke kun være på Tilst Skolevej, der er også andre indgange til Tilst.

De gode historier

- Udvikling af fælles kommunikation fx i app-form, hvor de gode historier kan komme ud, noget der er fælles for hele Tilst.

Herudover er der peget på en række andre områder og forhold i Tilst, som der kan arbejdes videre med fx busskurenes fysiske udtryk, et konkret mindre forsømt område på Bysmedevej mm.

Undersøgelse på workshoppen:

